

Vejret i dag

Skyet med lidt eller nogen sol og enkelte byger. Temp. mellem 18 og 21 grader.



Vejret i verden

kl: klart	rg: regn	tg: tåge	ha: hagl
hs: halvskyet	rb: regnbyger	sn: sne	is: isslag
sk: skyet	to: torden	sb: snebyger	st: stud

Aberdeen 16 hs	Helsinki 19 rb	New York 27 hs
Algier 36 hs	Ho Chi Minh 34 rb	Nice 29 kl
Amman 33 kl	Hongkong 31 rb	Nicosia 3 kl
Amsterdam 19 rb	Honolulu 31 hs	Nordkap 9 hs
Andorra la Vella 22 hs	Islamabad 35 kl	Nuuk 9 rg
Antalya 38 kl	Istanbul 30 kl	Oslo 17 rb
Athen 36 kl	Jakarta 33 hs	Palermo 31 kl
Auckland 15 rb	Jerusalem 31 kl	Paris 25 rb
Bagdad 43 kl	Johannesburg 20 hs	Perth 23 hs
Bali 30 rg	Kabul 32 hs	Phuket 30 rg
Bangkok 30 rg	Kairo 37 kl	Porto 25 kl
Barbados 32 rb	Kangerlussuaq 15 hs	Prag 25 rg
Barcelona 30 hs	Karachi 31 hs	Qaanaaq 6 rb
Beijing 29 rb	Kathmandu 28 rg	Reykjavik 15 hs
Beirut 32 kl	Kijev 31 hs	Rhodos 34 kl
Beggrad 39 hs	Kiruna 13 hs	Riga 23 hs
Bergen 19 hs	Korfu 34 kl	Rio de Janeiro 26 to
Berlin 24 rb	Kreta 29 kl	Riyadh 43 kl
Bogotá 17 rb	Kuala Lumpur 31 to	Rom 35 hs
Bordeaux 22 hs	Kuwait 46 kl	San Francisco 22 kl
Boston 24 hs	Lanzarote 33 kl	Santiago 16 rb
Bratistava 31 to	Las Palmas 28 kl	Sao Paulo 24 hs
Brazzaville 31 rb	Las Vegas 43 hs	Sarajevo 36 hs
Brisbane 26 hs	Lillehammer 18 rb	Seattle 23 rg
Bruxelles 19 rg	Lima 18 hs	Seoul 33 kl
Budapest 33 hs	Lissabon 31 kl	Sevilla 42 kl
Buenos Aires 16 hs	Liverpool 18 rb	Shanghai 28 to
Bukarest 35 kl	Ljubljana 31 hs	Singapore 29 rg
Calgary 22 rb	London 20 hs	Skt. Petersborg 21 rb
Caracas 28 rb	Los Angeles 31 hs	Sofia 33 kl
Cape Town 20 hs	Luxembourg 19 rb	Stockholm 19 rg
Casablanca 30 kl	Lyon 24 hs	Strasbourg 23 rb
Chamonix 25 rb	Madeira 33 kl	Sydney 22 kl
Chicago 27 hs	Madrid 36 kl	Tallinn 20 rb
Christchurch 16 hs	Malaga 32 hs	Tasilaq 12 hs
Dakar 30 hs	Maldiveerne 31 rb	Teheran 36 kl
Damaskus 38 kl	Mallorca 33 kl	Tel Aviv 33 kl
Dar es-Salaam 28 rb	Malmö 19 rb	Tenerife 33 kl
Donetsk 31 kl	Malta 34 kl	Thule 8 rb
Dubai 44 kl	Manchester 17 rb	Tokyo 25 rb
Dublin 17 sk	Manila 33 rg	Toronto 25 hs
Edinburgh 18 hs	Marrakesh 47 hs	Tórshavn 13 hs
Eilat 41 kl	Marseille 34 kl	Tunis 39 kl
Faro 35 kl	Melbourne 14 rb	Ulan Bator 26 hs
Firenze 36 kl	Mexico By 24 rb	Vancouver 22 rg
Frankfurt 23 hs	Miami 32 rb	Venedig 32 hs
Geneve 24 rb	Milano 33 hs	Vilnius 25 hs
Goa 30 rb	Montreal 26 hs	Warszawa 28 to
Göteborg 18 rb	Moskva 25 hs	Washington 24 rg
Hamburg 17 rg	München 23 rb	Wien 29 to
Hanoi 34 rg	Nairobi 22 hs	Zagreb 37 hs
Havana 31 rb	New Delhi 37 kl	Zürich 24 rb

Manglen rammer mig til mors dag. For hvad er jeg egentlig? Barnløs? Ikke-mor?



Vi mangler ord for, hvad vi er for nogen størrelser. Os, der ønskede børn, men ikke fik det. Vi, de barnløse. Sproget definerer os på det, vi ikke har, og får manglen til at vokse.

SOMMERSERIE

CECILIA ANN REBILD, CAND.MERC.INT., MPO. STIFTER AF PLATFORMEN THIS UNKNOWN PLACE. LEDER I PRIVAT VIRKSOMHED

Vær glad for alle de bekymringer, du slipper for! «Du kan jo sove længe!» «Du kan jo bare tage mit barn!», siger de. Men det er ikke det, jeg vil. På arbejdspladserne er min mangel - de barnløses mangel - tydelig for mig. Men måske er den i virkeligheden overset af de fleste.

Det er nogle gange, som om kernefamilien har indtaget vores arbejdspladser. At vores arbejdspladser er organiseret omkring livet med børn. Det er fint for børnefamilierne.

MEN TÆNK, hvis vi kunne organisere arbejdspladser på forskellige måder. At udgangspunktet ikke er, at os uden børn står sidst. At det ikke bare forventes, at vi kan blive længere, når kollegaerne henter børn. At det ikke bare forventes, at vi holder ferier uden for skoleferierne eller tager vagterne i heligdage.

At der på arbejdspladser kan skabes en forståelse for, at for nogle er det fyldt med glæde og for andre med smerte, når babyerne bliver vist frem på jobbet. Eller når børnene bliver en del af videomøderne. Smerte-

fuldt, da nogen kan sidde midt i en proces af slidsom mislykket fertilitetsbehandling eller netop have aborteret spontant.

JEG VILLE ønske, at vi kunne have mere ærlige samtaler om, hvor mange måder livet kan ende med at udforme sig. Både privat og på vores arbejde. Om hvordan det er at være barnløs, og åbne muligheder for nye måder at organisere sig på.

I mine forestillinger om mit liv ville vi skabe en familie. En familie med børn. Børn, vi ville sørge for med det bedste, vi havde lært og kunne tilbyde dem. Børn, vi ville give værdier videre til. Børn vi ville se vokse, lære nyt og danne relationer. Børn vi ville se gå ud i livet og skabe deres eget liv. Jeg mærkede aldrig duften af mit lille barn, den overvældende træthed, når barnet ikke sov. Jeg mærkede ikke glæden ved det første skridt og ord. Jeg mærkede ikke leg, fjollerier eller at være 'pinlig-mor' eller nogen af de andre glæder og bekymringer, der hører med til et liv, hvor man sætter børn i verden.

De er der ikke, de børn. De mangler - vi fik dem aldrig!

MANGLEN flyttede langsomt ind, og den er en del af mig nu. Manglen er der både i min krop, i mine forestillinger om mit liv og i fortællinger og mine oplevelser i mødet med omgivelser, medier og samfund.

Vi mangler den udvikling, man som forældre går igennem i samværet med ens børn. Vi ville have udviklet os i interaktionen med vores børn, i samspil med deres udvikling og deres frigørelsesproces, og igen, når de selv blev forældre.

Manglen vil altid være der. Manglen er tydelig og får hele tiden nyt lid. Når jeg bliver spurgt: «Hvor gamle er dine børn?» «Hvad laver dine børn så?» Forudsætningen er, at naturligvis har vi børn. Alle forventer det.

I perioder har vi haft andres børn boende hos os. Under lockdown i foråret 2020 boede den skønneste unge efterskolelev hos

os. Jeg nød fuldt ud at komme lidt tættere på et ungt menneske, også med de bekymringer, det gav i så svær en tid. Jeg mærkede lidt af, hvordan det måske kunne have føltes. Og så er manglen og savnet der igen.

Manglen rammer mig også, når jeg læser Jacob Ellemanns Facebook opslag fotografert med sin lille baby på maven om, at rollen som far overskygger alle andre roller med forslaget om hurtigere fertilitetsbehandling. Et opslag på LinkedIn fra en fertilitetsklinik i Syddanmark rammer mig også. De skriver, at man skræmmer de unge kvinder, når man laver kampagner om betydningen af kvindens alder for fertiliteten. Som om man bare kan få behandling. Så skal det hele nok gå. I de her fortællinger, der mangler jeg - den jeg er. Hende, det ikke lykkedes at få et barn, trods af alle behandlingerne.

Jeg glædes, når jeg ser studentervognene, når de larmende kommer ad vores vej. Men jeg savner, at vognen en dag stopper hos os. Jeg savner at bekymre mig om at få lavet den bedste fejring for vores unge menneske. Manglen giver mig et lille stik i hjertet.

Manglen rammer mig til mors dag. For hvad er egentlig, jeg er? Er jeg barnløs? Er jeg ikke-mor? Eller er jeg bare en kvinde godt på vej i livet?

INDIMELLEM bliver jeg vred. Hvorfor skulle netop denne mangel ramme netop os? Vreden fylder. Vreden holdes levende af sproget, og af at fortællingen om moderskabet er så stor en del af fortællingen om at være kvinde. Jeg mangler ord, som jeg kan identificere mig med. Ordet barnløs eller NoMo (Not Mother, ikke mor) har i sig selv fokus på manglen. Sproget i sig selv gør mig forskert, gør mig mangelfuld. Sproget beskriver det, jeg ikke er, og ikke det, jeg er. Jeg bliver vred over at mangle i samfundet og i sproget. Lad os få nye betegnelser for ikke at have børn - for det gode liv, selvom man aldrig blev forælder til nogen.

ESSAYSERIE

At mangle

Man kan mangle mange ting her i livet. Selv små mangler kan gøre store forskelle og gøre det, vi andre tager for givet, synligt. Man kan mangle en arm, en partner, et barn eller en uddannelse. Eller måske sin forstand?

Tidligere på sommeren opfordrede vi læserne til at skrive et essay under temaet 'at mangle'. Tak for de mange fremragende bud. Vi bringer de udvalgte tekster hen over sommeren.

JEG VIL gerne være med til at skabe andre betegnelser. Jeg vil gerne skabe andre fortællinger om at være kvinde. Jeg ved, at det her ville være oplagt at beskrive alle de glæder der er blevet muligt i mit liv, fordi jeg ikke har fået børn. Men jeg vil ikke være med til en fortælling om, at vi der ikke har fået børn skal brillere på anden vis med flotte karrierer, vilde rejseaktiviteter eller særligt store vennekredse. For som sagt ønsker jeg, at vi bliver bedre til at vise og se, at livet kan se ud på mange måder. Uanset om der kommer børn eller ej.

Nu stiller jeg mig frem og fortæller, hvordan det er at være barnløs. Til tider er det svært. Men det er også givtigt. På højskolen læste jeg en af mine tekster højt. En ældre herre bad om teksten for at give den til sin datter, som også er ufrivillig barnløs. Kvinden på omkring de 30 oplevede mig som en inspirerende kvindes rolle uden børn. Jeg rører, jeg bevæger. Jeg gør en forskel. Jeg er ikke kun et menneske, der mangler. Jeg er også et menneske, der har.

TING JEG GJORDE

AF MAREN UTHAUG

Dagen efter festen.

Hvad laver du?



Sidder og råber HOLD KÆFT til alt, jeg sagde i går.



Hold kaffen varm
 Stanley Classic termokande holder kaffen varm i op til 24 timer. Fås i sort, grøn eller blå. 1 liter. **Pluspris 339 kr.**
 Pris uden abonnement 399 kr.
Køb på politiken.dk/plus